

Het is al bijna donker

Op een eiland dat nog een beetje vastzit aan het vasteland
Als een losse tand aan een draadje, op een schiereiland
Zag ik aan de rand van de horizon, dat de zon wegzakte
In de groene armen van de zee werd ik, tegelijk
Bang en blij
Tegelijk

Het is al bijna donker en het licht is uit
Het is al bijna donker en het licht is nog niet aan
Wie heeft dat gedaan?
Wie heeft dat licht niet aan gedaan?

Dingen die ik wil vergeten, raak ik niet meer kwijt
Dingen die ik wil onthouden, die vergeet ik steeds

Het is al bijna donker en het licht is uit
Het is al bijna donker en het licht is nog niet aan
Wie heeft dat gedaan?
Wie heeft dat licht niet aan gedaan?

Tekst, muziek Djurre de Haan (AWKWARD i)

Monsterhuis

Het zwarte huis, het monsterhuis
Daar hebben ze een monster thuis
Wat daar gebeurt gaat niemand aan
Blijf maar buiten, blijf maar staan

Boos en stroef daar staat het huis
Daar houdt het vieze monster huis
Alleen maar spinnen en venijn
Blijf er weg en hou je klein

Want uit het zwarte monsterhuis
Komt niemand ooit nog heelhuids thuis
Dat monster bijt je kop eraf
Het bloed stroomt door tot in je graf
Dat monster bijt je kop eraf

Zijn kop is zwart met groene wangen
En hij zal je laten hangen
Maar als je in de spiegel kijkt
Dan is het een monster dat op je lijkt

Wat zoek je hier, zeg ga toch weg
Eens naar binnen altijd pech
Geen weg meer terug, dan toch vooruit
Dus adem in en adem uit

Tekst: Moniek Merkx / muziek Djurre de Haan (AWKWARD i)

Opgeruimd staat netjes

Opgeruimd staat netjes
Zo'n kind, daar heb je niets aan
Vergeten is de snelste weg
Kijk rond, laat los, laat gaan

Die tranen zijn verloren
Dat water stroomt voor niets
De zee is echt wel vol genoeg
Ga weg, groei op en doe iets

Weg bij dat rommelig verdriet
En laat de dag gewoon begaan
Want dode moeders blijven dood
Kijk rond, laat los, laat gaan

En vaders hebben steeds gelijk
Als je niet sterk bent, ben je niets
Dan blaast de wind je zo omver
Ga weg, groei op en doe iets

Tekst: Moniek Merkx / muziek Djurre de Haan (AWKWARD i)

Boekenliedje

Ach god, dat kind daar met die dweil?
Toe maar, nou ja, wat denkt ze wel
Gaat dát kind leren lezen?
Echt niet, nee hoor, dat lukt haar niet

Ze denkt dat ze dat zomaar kan
Nou nou, nee hoor, wat komt daarvan
Als zij gaat leren lezen?
Echt niet, nee zeg, dat wordt 'm niet

Dat arme kind, dat zó gelooft
Wat haalt ze zich toch in haar hoofd
Dat lezen gaat niet lukken
Echt niet, kijk uit, dat gaat niet goed

Dat kost haar jarenlange pijn
En wat dan nog, dat zou wat zijn
Een dubbeltje dat lezen kan
Wordt toch echt nooit een kwartje

Tekst: Moniek Merkx / muziek Djurre de Haan (AWKWARD i)

Kermislied

Monsters en freaks komt dat zien
Nooit gehoord en nooit gezien
Monsters van het zuiverste soort
Komt dat zien en maakt toch voort

Zo erg als deze mensen leven
Ga je nergens ooit beleven
Komt dat zien, komt toch binnen
Dan kan de show nu echt beginnen

Zij heeft goeie, mooie benen
Maar haar schoonheid is verdwenen
Hij is monsterlijk, lelijk sterk
Komt dat zien, het echte werk

Als je naar onze dromen kijkt
Zie je misschien dat je op ons lijkt
Jullie hebben toch echt geluk
Maar ook dat leven kan zo stuk

Monsters en freaks komt dat zien
Nooit gehoord en nooit gezien
Monsters van het zuiverste soort.
Komt dat zien en maakt toch voort

Tekst: Moniek Merx / muziek Djurre de Haan (AWKWARD i)

De zwarte M

In de verte voer een schip, een schip met zwarte zeilen
Jarenlang de zeeën op, jarenlang vliegensvlug
De grote liefde van het schip, ze is niet meer, is kasje wijlen
Dat wat ooit was, komt niet meer terug,
nooit meer terug, nooit meer terug

De zwarte M voer duizend mijl over de diepe oceaan
In de verre, zwarte verte, is ze weg gegleden
De grote liefde is gegaan ver hier vandaan gegaan
Dat wat ooit was, komt niet meer terug,
nooit meer terug, nooit meer terug

Tekst: Moniek Merckx / muziek Djurre de Haan (AWKWARD i)