

Alleen op de wereld

Finn seip

Het verhaal

Het werd donker in de zaal en het verhaal begon.

Ze zeiden dat ze meer niet gingen vertellen dan wel.

Er was hele mooie muziek bij en ook dans.

Remi heeft een hele gemene nep-vader die hem verkocht heeft.

Dat zou mijn vader nooit doen.

Zielig omdat dat aapje dood ging, het was zo'n grappig aapje.

Cool omdat het met vechten was, daar hadden de spelers heel lang op geoefend. De sneeuw was heel mooi maar van papier. Eigenlijk was alles nep maar het was wel echt verdrietig.

Het was spannend en fantastisch en een mooi einde omdat hij toch zijn moeder gevonden heeft.

Gelukkig ben ik nooit alleen op de wereld want ik heb een tweelingbroer.

Interview

De spelers vonden het spannend om te spelen voor de mensen in de zaal.

Coole voorstelling!

Ze hebben 2 maanden elke dag geoefend.

Alle acteurs wisselde een keer van rol.

Ik wil dit vaker doen want het was heel leuk!

Groetjes Finn