

Recensie Beauty en het Beest

Maas theater

Ongelofelijk: dat is het woord dat deze voorstelling omschrijft. Ongelofelijk mooi, ongelofelijk goed gespeeld, ongelofelijk gave kostuums en ongelofelijk gaaf en mooi decor.

Het begon zoals Beauty en het Beest begint: het moment dat de prins nog een echte prins is en nogal arrogant. Daarvoor kwamen eerst nog de zusjes van beauty met een reclame. Door het de voorstelling heb ik om hun kunnen lachen. Er zaten echt super mooi effecten in en de keuze voor een koor in plaats van muziek door boxen vond ik erg mooi, het maakte het voor mij nog levendiger.

De manier waarop Maas overal een eigen twist aan geeft vind ik het heel leuk, want anders krijg je gewoon weer Beauty en het Beest te zien. Maar vanwege de twist van Maas wordt je steeds maar weer opnieuw verast!

De kostuums vond ik prachtig en erg goed gekozen. Als je goede kostuums hebt is het verhaal ook fijner om naar te kijken en wat waren het goede en mooie kostuums.

Ik vind deze voorstelling dus echt heel mooi en ik vond het zelf jammer toen hij was afgelopen (al was het wel een heel mooi einde). Dit is zeker een aanrader voor alle leeftijden, want het blijft sprookjesachtig mooi.