

Recensie Jessey

Voorstelling beauty en het beest.

Grappig: aan het begin van de voorstelling deed de koning ding dong (aan haar vlechtjes) bij het kleine meisje het publiek moest daar ook hard om lachen.

Interactie met publiek: ik vond het heel leuk dat de koning aan het begin van de voorstelling naar het publiek ging en tegen een vrouw zei: kus mijn hand!!

Oude dame (fee): de oude dame was echt heel grappig en de tekst die de oude dame was heel leuk.

Verandering van koning naar beest: de verandering was heel grappig om te zien dat hij gewoon alles aantrok terwijl wij het gewoon zagen. Het gegrom van het beest leek net echt en dat was mooi om naar te kijken en naar te luisteren.

Decor : Heel knap hoe de mensen dat allemaal hebben gemaakt. Het decor was mooi heel de voorstelling lang. Ik vond mooi toen het beest in het water keek en zijn spiegelbeeld op de achtergrond verscheen.

De zusjes van beauty: ze waren heel grappig en wat ik heel leuk vond was, dat ze aan het begin nog wat mode tips gaven.

Gezang: het gezang was heel erg mooi maar in het midden van de voorstelling werd het gezang een beetje vervelend, omdat het een hele tijd het zelfde bleef.

Schrikken: ik vond het heel leuk dat je als iemand in het publiek soms echt schrok.
Eten: het eten was echt heel grappig dat er bijv. eerst niks onder de schaal lag en toen de schaal nog een keer omhoog ging lag er opeens kip en een beetje in het midden van de voorstelling kwam er een hand uit de tafel met een broodje en dat zag er heel grappig uit.

Kleding: de kleding was heel erg mooi. Het was ook heel leuk hoe beauty wel dezelfde kleding aan had, maar dan er weer iets overheen aantrok.

Sneeuw: de sneeuw was ook heel leuk gedaan en toen één van die drie mensen de sneeuw ging opeten was ook heel grappig om te zien. (hij at het natuurlijk niet echt op).

Ik zou er wel nog een keer heen willen, want het was een hele leuke voorstelling en heel grappig. Een gezellige top avond.

