

Mijn recensie over het theaterstuk „Alleen op de wereld”

Alleen op de wereld is grappig, soms ook spannend, leuk maar zeker ook zielig!

Het decor is heel bijzonder en je mag zeker je eigen fantasie gebruiken!

Het gaat over Remi en zijn ouders. Maar het zijn niet zijn echte ouders.

Ze hebben bijna geen geld meer, dus wil zijn vader hem verkopen.

Moeder Barberin wil dat niet, maar zijn vader verkoopt hem toch.

Remi wordt verkocht aan een toneelspeler Vitalis, die samen met zijn drie honden en een aapje door Frankrijk heen reist.

Onderweg beleven ze samen veel avonturen. Als het winter wordt gaat het sneeuwen.

De sneeuw die op het toneel valt lijkt zo echt, dat je het er zelf koud van krijgt.

Remi voelt zich alleen, ook al speelt haast iedereen Remi.

De muziek laat je goed voelen hoe Remi zich voelt.

Dit toneelstuk is heel bijzonder, dus als je wilt weten hoe het met Remi afloopt, moet je zeker weten gaan kijken!

Dit is mijn recensie

Groetjes Daan