



Bye Bye Baby

Door Thijs Schuch (13 jaar)

Als je van de basisschool naar de middelbare school gaat, merk je wel dat je verandert. Je gaat andere dingen leuk vinden of bepaalde dingen nog leuker vinden. Als kind kan ik mezelf hier wel in herkennen. De twee vriendinnen Nina en Nastaran hebben hetzelfde in de voorstelling Bye Bye Baby: ze gaan allebei naar een nieuwe school. Tijdens het spel zie je de verschillen ontstaan. De één is heel depressief en de ander super vrolijk. Het bijzondere is dat er eigenlijk één voorstelling is maar dat je voor je gevoel naar twee voorstellingen kijkt, want ze hebben allebei een eigen kamer in het decor. Je kan dus eigenlijk zelf bepalen naar wie je kijkt (of naar beiden). De meiden maken contact door te appen met elkaar en laten daar hun gevoelens achter, maar of dat altijd goed gaat... dat moet je zelf gaan zien.

Ik geef deze voorstelling vier sterren!

