

Hallo Familie van Maas theater en dans

Door: Victoria
Leeftijd: 11 jaar
Gezien in: De Krakeling, Amsterdam
Wanneer: 6 januari 2019

Als de ouders van een jong meisje op stap gaan en zij met haar speelgoed moet spelen, gebeurt er iets gekks. Haar speelgoed komt tot leven! Haar oma ziet het niet, maar zij ziet het wel. Zo komt er een rare dans van een verliefd koppel. Is er een rare groene snorremans met supergoede moves. En een vééééel te lange kus. Maar oma ziet het nog steeds niet. Het groene mannetje komt terug en zet dierenmaskers op en... de mensen werden dieren!

Later wordt het meisje ingestopt door haar knuffelkonijn. Maar dan begint de nachtmerrie. Zwarte baby's en woeste draken, het lijkt niet goed te komen als haar ballerina niet kwam. Maar de ballerina kwam wel en zorgde dat het goed kwam. De volgende dag werd het meisje gewekt en iedereen was blij want ze vierden... nee dat is nog een verrassing.

Een grappige, vrolijke en superduperleuke voorstelling. Ik vond de acteurs heel goed. Het was alsof het niet gespeeld was. Het was onmogelijk om niet te kijken. Je moest kijken, zo leuk was het. Als het nog langer door was gegaan, was ik denk ik aan het kwijlen. Zo gefocust was ik op de voorstelling. Ik wou elk detail zien, elke outfit, gewoon alles. De kostuums waren heel mooi. Vooral het feestkostuum van die vrouw met de knot zou ik zelf willen dragen. En de acteurs speelden heel goed maar ze waren ook lenig en sprongen overal op en af. Daar moest ik ook steeds naar kijken.

Het decor was een doodnormale keuken, maar het had zoveel details. Alles kon open en dicht en er werd echt gekookt. Opeens was er een heel feest in een keukenkastje, of stak er zomaar een enge hand om een deurtje, of ontplofte de wasmachine. Iedere keer was er wel ergens op het toneel iets onverwachts. Je voelde ook wel spanning soms. Als je dacht dat je wist hoe het ging, ging het toch weer helemaal anders. Helemaal zoals het ook in dromen kan gaan, maar dit was dan wel echter. Het zou leuk zijn geweest als het meisje ietsje zou praten, voor de rest was het een geweldige voorstelling.